

Referat fra Tipsklubbens bedste fodboldtur til dato: lørdag d. 13. juni 2015: Danmark - Serbien

Lajf havde inviteret hele klubben til før-bajere kl. 16 inden vi skulle med toget mod Kjøbenhavn. Og allerede kl. 15:30 dukkede Arne op på sin Puch Maxi, og minuttet efter dagens gæst Dennis Melohn, som kom vandrende fra sit domicil på Ny Kirkevej.

Langsomt blev vi alle samlet, og diverse poser blev tømt for indhold, ligesom Lajf's køleskab i garagen blev frekventeret.

Da tiden nærmere sig dampede vi til fods mod stationen. Ronny havde på forhånd gjort det geniale, at han havde købt en gruppebillet til hele banden. Det havde voldt ham en del besvær, men det gererede ikke tipsklubbens øvrige medlemmer det mindste.

Ud og se - med IC 4

Vi skulle køre med det omstridte IC4 tog, og lad mig i den forbindelse lige fortælle, at da det for første gang ankom til Jyderup Station d. 14. august 2014, var det 14 år forsinket... Men i lørdags ankom det planmæssigt 17:18

Da vi skulle ind i toget ventede en myndig dame som råbte, at gruppen fra Jyderup skal ind i vogn 11. Men skiltene vi fandt sad på vogn 13 – eller også var det omvendt, det husker jeg ikke så nøje.

Vel ombord i vores reserverede vogn fattede vi af sted. Talrige øller blev tømt, og ligeså mange trukket op. Sammen med os rejste en sød DSB dame, som undervejs svarede kompetent på en masse af vores knapt så kompetente spørgsmål om alt muligt.

Til alles store overraskelse viste det sig, at de bitte små lokummer på de gamle tog her var afløst af et meget stort flot toilet. Kjeld påstod endda, at efter hans mening var toilettet større og finere end det normalt ses i et socialt boligbyggeri. Den eneste som var lidt utilfreds med toiletforholdene var Arne, som mente at det var for galt at man ikke kunne lukke døren i efter sig, mens man forrettede sit ærinde. Han blev så vejledt i, at der sad en knap som man kunne trykke på. LUK, stod der på knappen.

Men hvad med det voldsomme regnvejr?

Det store debateme på dagen var jo: Hvad med det voldsomme regnvejr der er varslet – skal vi ligefrem have både vaders og snorkler med? I haven hos Lajf og under turen frem mod hovedbanegården kom der ikke en dråbe, men da vi nærmere os Østerport regnede det. Det stoppede dog efter at vi havde sagt goddag til Claus Jensen, som ventede os på perronen – eller lidt derfra..

Femmeren

Tipsklubben gik derefter glade op af Østerbrogade i håb om at Lajf havde haft ret, da han fortalte at der lå et hyggeligt lille værtshus midtvejs på turen mod Parken. Det skulle ligge på en lille sidevej, nemlig Classensgade nummer 5.

Og sandelig: Der lå et meget lille brunt værtshus som hed "Femmeren". Vi nærmede os tøvende, og for en ordens skyld gik formanden, Torben Laursen, i spidsen ind og spurgte om der her er plads til 10 tørstige sjæle. Og der var der.

Til klubbens rygeres glædelige overraskelse viste det sig, at på Femmeren må man gerne ryge tobak. Vi tilbragte en times tid på værtshuset, hvor bl.a. ugens gæst Dennis gav en omgang, og hvor klubbens formand Hr. Laursen, efter en bevægende tale gav en omgang Arnbitter.

Et rigtigt hyggeligt sted var det, og derfor kom vi lidt sent ud igen. Klokken var 19:50 og vi manglede stadig halvdelen af fodturen mod Parken. Men vi nåede det med en fin mellemtid – et kvarter før kampens start var vi klar på de fremragende pladser på Nedre C række 22 og 23, indgang C13

Parkens flade fadøl

Vi havde på forhånd talt om, at vi ikke gad drikke det flade, alkoholsvage pis de sælger derinde, men Kjeld fik oplyst af personalet, at øllet faktisk indeholdt 2,7 % alkohol – noget man normalt ikke ville spilde tid på.

Men det blev da til en del øl under kampen, og heldigvis havde vi ikke længere til toiletterne end at selv Arne kunne nå dem i tide. Adskillige gange!

20 gåbajere

Efter kampen holdt St. Grandløse Turistfart på sin faste plads på Samsøgade og ventede på os – En af klubbens medlemmer fik øje på et skilt i vinduet hvor der stod "Gå-bajere kun 10 kr." Det gav Ronny anledning til, på vores opfordring, at ile ind og købe 20 kolde øl til hjemturen, men desværre viste det sig at være alt, alt for lidt. Personligt kunne jeg have drukket 6-7 øl på vejen hjem, for jeg følte at jeg under kampen blev mere og mere ædru.

Det er muligt at personalet i Parken siger, at øllet indeholder 2,7 %, men jeg siger så til gengæld at de lyver. Efter kampen var jeg betydeligt mere ædru end jeg har været længe – en ganske besynderlig oplevelse.

Men hjem kom vi – de forskellige medlemmer blev sat af ved deres respektive gadedøre. Undtagen Dennis, han stod af på Dyremosevej hvor vi ved 01:30 tiden indtog et par natbajere og evaluerede fodboldkampen, mens katten Palle undrende så til.