

3. december 2019

I dag er det præcis 20 år siden, at den værste orkan nogensinde raserede Danmark. Der var tipsmøde i Madesøen, og Dennis, Åge, Claus Jensen og undertegnede stred os gennem stormen i Golf'en for at nå frem til søen.

Jeg kan ikke huske hvor mange af I andre der nåede frem, men det var også forbundet med livsfare at bevæge sig ud.

7 mennesker mistede livet, og omkring 800 blev kvæstede den aften og nat.

Da vi kørte ud mod Madesø fra Jyderup var det allerede voldsomt. Bilen sejlede fra side til side (og det var ikke som I tror...) Da vi nærmere os Madesøhuset var der blæst et tag ud på vejen, så vi måtte stoppe. Det var taget fra et læskur til køer, som var blæst af. Åge gik ud og ville fjerne det fra kørebanen, men stormen tog fat i det, og det fløj med stor kraft lige hen over min bil. Og 15 centimeter over undertegnede, som var steget ud af bilen for at hjælpe.

Jeg ved, at mange mennesker ikke tror på det når jeg siger, at hele Kjelds hus bevægede sig når vindstødene var særligt slemme. Men det gjorde det... Man kunne tydeligt mærke når orkanen ruskede i hytten. Der var ikke noget strøm, så vi sad hele aftenen og natten og orienterede os ved hjælp af stearinlys, og det var jo ganske hyggeligt. Men alligevel ikke, for der var jo en stor usikkerhed om hvor slemt det var i hele landet. Jeg mener at kunne huske, at Marlene og Bastian var i København og måtte overnatte der.

Vi kunne ikke se eller høre noget om tingenes tilstand, da der jo ikke var strøm til Kjelds TV og radio, men jeg kæmpede mig flere gange ud i bilen for at høre nyheder, og det var ikke opmuntrende ting jeg hørte, bl.a. at antallet af sårede og dræbte var støt stigende aftenen igennem.

Da vi kørte hjem i min bil og brandert var der blå blink overalt. Fra toppen af bakken før Svebølle kunne vi se opmod Odsherred, og hele den egn lignede et fyrværkeri at lys fra udrykningskøretøjer. Undervejs skulle Claus brække sig, og her så Dennis chancen for at lade sit mangelfulde referat fra tipsmødet flyve ud i intetheden.

"Borte med Blæsten", kaldte vi det senere...

Hjemme i Jyderup var der et kaos af luftledninger på gaderne. Det gnistrede og spruttede fra dem, så vi måtte køre omveje hele tiden for ikke at ramme ledningerne. Halvdelen af Jyderup var uden strøm; på Det Hvide Hus" langede de øl over disken i skæret fra Holmblad stearinlys, mens Center Pubben til gengæld var fuldt oplyst af el fra NVE.

De næste mange dage var et kaos i landet, 4 millioner kubikmeter træ var væltet, så ingen problemer med brænde den vinter. Men bl.a. gik der næsten tre uger før lyskrydset ved Skovvejen begyndte at funke igen, og gadebelysningen i Jyderup kom ikke mere i gang den vinter..

I dag for 20 år siden glemmer man aldrig, desværre kostede orkanen som nævnt 7 menneskeliv og 800 tilskadekomne.

Så i Tipsklubben slap vi billigt, bortset fra det referatet der forsvandt i blæsten...