

## Tipsmøde hos Ronni i Viskinge, lørdag d. 26. august 2017

Referat: Lajf

Til stede var Ronni, Simon, Kjeld, Laursen, Lajf, Herbert og Michael (noget af tiden)

Fraværende Ronny, Arne, Johnny

Dagens overraskelse kom fra Simon, der først havde meldt afbud, men alligevel mødte op og dermed sagde farvel til en stor firmafest hos firmaet Malmos. Meget loyalt, Simon ☺

Punkt 1 på dagsordenen: Kassereren

Der var udbredt kritik af, at kassereren ikke havde sendt et regnskab frem til mødet. Man mente, at han som minimum kunne have sendt et screenshot fra kontoen, men man havde naturligvis hellere set en A4-side med regnskabet.

Desuden blev Ronnys travle kalender kommenteret: Han har ikke været til de sidste tre tipsmøder, senest deltog han ved sit eget tipsmøde d. 27. januar. Ser frem til et glædeligt gensyn til julefrokosten, så kan de to Ronny/i endelig få hilst på hinanden...

Formanden vil nu, i egen høje person, få et regnskab af Ronny senest d. 1. september. Ikke fordi der på nogen måde er mistillid til regnskabet, men for at medlemmerne kan blive orienteret om rigets økonomi.

Lajf lovede at indskrive i reglerne, at julefrokost hvert år er den sidste weekend i november.

Fremover vil formanden udsende en dagsorden før hvert møde, for så kan også dem der ikke kan deltage i det kommende møde, kommentere og komme med evt. forslag.

Dagens sociale debat: Og så var der guddødeme en lang social og Spørg Charlie-agtig debat om hvad der var mest skadeligt: Rygning eller alkoholindtag. Det endte med en sejr til rygerne, idet konklusionen blev, at ingen endnu er blevet voldelig af at ryge Prince!

Næste møde og Julefrokost: På grund af Arnes sygdom er der rykket lidt rundt i møderækkefølgen, som kan ses her på hjemmesiden.

Men Lajf holder næste møde, som samtidig bliver julefrokost. Som altid, når et møde falder sammen med julefrokosten, afholder mødeværten en del af udgifterne, mens klubben betaler resten. Dette aftales sammen med kassereren.

Frokosten holdes i Hjembæk Forsamlingshus, som Lajf har lånt kvit og frit, inkl. oprydning og rengøring dagen efter. Endvidere kan vi låne øl i huset, mod at sætte samme antal retur dagen efter. Sådant et tilbud ville kun et fjols sige nej til. Jeg sagde da også ja ☺

Der bestilles mad hos Bjergsted Slagteren, Lajf taler med dem allerede nu så de er forberedte.

Dagens rafling: Simon og Michael havde fremskaffet bægre og terninger, de lå på bordet, men vi glemte sgu' at bruge dem. Så ingen rafletaber.

Formandens fald: Som altid er der set frem med spænding til, hvornår formanden vælter ned af stolen. Denne gang holdt han egentlig skansen flot i meget lang tid, men i minutterne efter sin formandstale begyndte han ligesom at svaje lidt på stolen.

Undertegnede noterede i blokken, at kl. 20:54 lukkede han øjnene for første gang, og i minutterne derefter blev han flere gange reddet af Simon. Men præcis kl. 21:17 var der ingen kære mor mere: Formanden faldt med et brag ned på gulvet.

Lajf og Kjeld havde da, i nogen tid, sagligt diskuteret, om han ville falde til højre eller til venstre, og denne diskussion vandt Kjeld, som gennem sit mangeårige venskab med Laursen har et indgående kendskab til hans falde-vaner.

Dagens houdini: Traditionen tro forlod Michael os midt på aftenen, ingen ved hvorhen.

Dagens forslag: Simon foreslog, at klubben tager på et weekendophold et eller andet sted, f.eks. i et sommerhus. Kjeld vil kontakte alle for at lodde stemningen omkring dette. I forbindelse med Simons forslag blev det også kommenteret, at man jo godt kan lave et arrangement uden at alle nødvendigvis behøver at være med.

Dagens ret: Helt fantastiske kæmpestore wienersnitzler med hele svineriet: Brasede kartofler, revet peberrod, ærter, ansjoser, kapers.  
Til dessert: Pandekager med is.

Ronni havde egenhændig kokkereret, men var til det sidste bange for, at der ikke var mad nok. Det var der. Han og familien har mad til flere dage endnu...

Dagens alkoholmisbrug: Mødet sluttede med indtagelse af Fernet Branca, Rom, Blå Shots, Whiskey, Cognac, Gammel Dansk og meget mere, som referenten her mærkværdigvis ikke husker så nøje...

Vi ses alle d. 24. november i den lille sal i Hjembæk Skravsamlingshus. Og hvem ved: Måske med bibel-bowling?